

# LAWRENCE of ARABIA

## Sherif Ali

### Sadettin

Het perspectief van Sherif Ali.

De man die uit de luchtspiegeling komt.

In de film is dit het personage Sherif Ali

Gespeeld in door Omar Sharif

Maar wie was deze Sherif Ali in het echt? Iemand?

Niemand. Deze sherif Ali heeft nooit bestaan.

Deze Sherif Ali is een 'samengesteld' personage.

Een vergaarbak van 33 Arabieren, allemaal niet belangrijk genoeg voor een eigen rol. Als Arabier moet je kennelijk met zijn 33en zijn om één rol te krijgen in een Westerse blockbuster.

Als Lawrence naar de horizon tuurt komen er dus eigenlijk 33 kamelen op hem af met op hun rug 33 mannen. Wie waren die mannen waaruit het personage Sherif Ali is opgebouwd? Helden, verraders, twijfelaars, vrijdenkers, fundamentalisten – mannen die de kant van de Engelsen kozen in de hoop op onafhankelijkheid. Mannen die later 'koning' zouden worden van Jordanië, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië. Ze trillen samen in die ene luchtspiegeling, al die voorvaders met hun dromen, plannen, complotten.

Om het nog ingewikkelder te maken. Een van die 33 mannen waaruit Sherif Ali is opgebouwd heet ook daadwerkelijk Sherif Ali. Daar hebben we helaas geen foto van. Dat personage Sherif Ali is namelijk vernoemd naar een echte Sherif Ali.

Deze echte sherif Ali is de broer van prins Faisal waar we het net over hadden, die Faisal waar Lawrence naar op weg is als hij de put staat.

Maar deze Sherif Ali komt hij nooit tegen bij de waterput. Deze Sherif Ali hielp hem op weg naar Faisal, gaf hem een kameel en zijn beste gids, Tafas, een man waar hij van hield.

De man die in de film wordt doodgeschoten door het personage dat naar hem vernoemd werd.

Als de kleinzoon van de echte Sherif Ali de film ziet breekt zijn hart.

Zijn opa zou Tafas nooit neerschieten. De kleinzoon spant zelfs een kort geding aan na het zien van de film. Dat hele verhaal van wie er wel en niet mag drinken uit een waterput is waanzin. In de woestijn zijn weinig regels maar één regel kent iedereen: de waterputten zijn voor wie er ook maar dorst heeft. De moord bij de waterput is een van de redenen dat de film in bijna alle Arabische landen verboden wordt. Het personage sherif Ali zoals wij die in de film zien heeft nooit bestaan.

*Alidtcha/Sherif Ali op en meteen weer weg.*

In het echt is Tafas vader geworden van vier kinderen en leefde hij lang en gelukkig.

**Giovanni/Tafas**  
Redelijk gelukkig.